

“Niet weggijken bij christenvervolging!”

In 2021 kan Studio SGP nog niet om corona heen. Via een videoverbinding vertelt psychologe Hanneke Schaap over de effecten van deze ontwrichtende tijd op de menselijke geest. Een levenshouding waarin je toegeeft dat het een moeilijke tijd is, kan al veel schelen. Mevrouw Schaap onderzoekt hoe mensen omgaan met emoties. In deze tijd zijn er veel emoties en daar moet je jezelf ruimte in geven. Het geloof kan een belangrijke rol spelen bij een gezonde verwerking van emoties.

De VS: een gewond land

Heftige emoties waren er ook op grote schaal in de Verenigde Staten. Van een gezonde verwerking was daar geen sprake. Amerikadeskundige en presentator Riekelt Pasterkamp zag afgelopen week schokkende beelden toen hij het Capitool in Washington onder de voet zag worden gelopen door hordes demonstranten. Voor hem is het duidelijk dat president-elect Joe Biden een gewond land erft.

Wij moeten onze plicht doen

Te midden van de wanorde zag Kees van der Staaij een prijzenswaardig optreden van vicepresident Mike Pence. Na een aantal uur wilde hij weer aan het werk en zette hij, als voorzitter

van de verenigde vergadering, het ordelijke proces weer in gang. Bijpassende woorden bij deze houding waren terug te lezen in zijn brief van afgelopen week. Pasterkamp citeert daaruit de uitspraak van een van de vorige presidenten van de VS. John Adams zei: “Duty is ours; results are God’s”: wij moeten onze plicht doen, maar het resultaat van onze inspanningen ligt in de handen van God.

Kogelhuizen op tafel

Deze houding stempelt ook het werk van SDOK. Richard Groenenboom, woordvoerder van Stichting De Ondergrondse Kerk, legt uit dat het een illusie is om christenvervolging op te lossen. Christus heeft Zelf immers verzekerd dat Zijn volgelingen Zijn voetstappen moeten drukken op het met doornen omzoomde levenspad. SDOK wil naast de vervolgte christenen staan in hun vervolging en levert praktische hulp aan de getroffen.

Christenvervolging neemt wereldwijd toe in omvang en intensiteit. Een sprekend, maar te onbekend voorbeeld is Boko Haram in Nigeria. Zij zaaien daar met andere extremistische groeperingen dood en verderf. Sinds 2009 heeft Boko Haram 27.000 mensen vermoord. Dat is in de orde van grootte vergelijkbaar met het ledenaantal van de SGP. Stel je eens voor...

Een aantal van de kogelhuizen ligt als stille getuigen op de studiotafel.

Van der Staaij: “Het opkomen voor vervolgte christenen is een zaak van lange adem. Het is belangrijk dat de wereld zich dit aantrekt. Te vaak wordt ook ontkend dat het religieus gevoed geweld is.” Groenenboom is het daar absoluut mee eens. Hij wil tot slot een les doorgeven die we kunnen leren van vervolgte christenen: leer Bijbelteksten uit het hoofd!

Het spel Bible Mind kan daarbij helpen (sdok.nl/spel).

Elke vrijdag vanaf 19.30 uur een nieuwe Studio SGP-uitzending op [youtube.nl/sgpnieuws](https://www.youtube.nl/sgpnieuws).

